

Delen met kwetsbare mensen

Maaïke de Bont (29) werkt als dierenbegeleidster bij Stichting ZorgDier Nederland en woont in Kaatsheuvel. Met haar vijf katten bezoekt ze ouderen en psychiatrische patiënten.

“SOMMIGEN
DENKEN: DOEI,
IK BLIJF LEKKER
IN DE ZON
ZITTEN”

Het onderscheid tussen een echte kattenliefhebber en een gewone dierenvriend is simpel.

Vraag: “Wat voor soort kat heb je?”

Dierenvriend: “Een zwarte” of “Zo’n dikke spinnemans.”

Kattenliefhebber: “Chai is een Europese korthaar, Chui een abessijn, Flint is een kruising van een bengaal en een Noorse boskat, Ilja is een siamees en Floyd een Noorse boskat”. Dat is Maaïke. Ze weet ook op de maand af hoe oud ze zijn, en kan per kat ongetwijfeld ook een uitgebreide persoonlijkheidsschets geven. En wie zo verknocht is aan katten, kan er maar beter iets nuttigs mee doen, toch? Juist, en daarom neemt Maaïke haar vijftal mee naar mensen die in zorginstellingen wonen. Een soort therapie, met een aai, een kam en een beetje kletsen. Daar knappen de bewoners vreselijk van op, en Chai, Chui, Flint, Ilja en Floyd vinden het helemaal best, die extra aandacht. Meestal dan. “Het mooiste van katten is dat ze zo authentiek zijn. Een hond doet wat je zegt, bij katten werkt dat heel anders. Ik zet ’s ochtends de reismandjes klaar. Een paar springen erin, en anderen denken: doeï, wij blijven lekker hier in de zon zitten. En dat is dan ook prima. Behalve Ilja trouwens, die wil áltijd mee.”

En eenmaal op bezoek kan het zomaar zijn dat een man op de gesloten psychiatrische afdeling eindelijk een beetje opbloeit tussen zijn uitsluitend vrouwelijke medebewoners. “Hij vermeed alle groepsactiviteiten omdat hij niet tussen het gekakel wilde zitten. Als wij er waren schuifelde hij steeds langs, en uiteindelijk stapte hij naar binnen. Bleek dat hij vroeger zelf een kat had. Hij wist van alles te vertellen, waardoor al die vrouwen vreselijk onder de indruk waren. Hij werd opeens serieus genomen. Daar doe ik het voor: als ik mijn dieren kan delen met kwetsbare mensen, is dat toch het mooiste wat er is?” ▶

Maike: "Ilja wil
altijd mee."

